

DAS

Nummer 31
December 2016

- Door Alle Scouts -



VOVA!

JOTI-JOTA!

NIEUWE
DAS-REDACTIE!

VOORWOORD

In November 2015 brachten wij de 30^{ste} editie van de DAS uit, een extra dik boekje met daarin alles over de eerste helft van 2015. Sindsdien hebben jullie echter al meer dan een jaar geen nieuw clubblad van ons meer ontvangen.

Dat het uitbrengen van een nieuwe DAS langer duurde dan normaal, was een aantal Scouts ook niet onopgemerkt gebleven. De reden: het maken van een DAS kost tijd, iets waar de oude DAS-Redactie tegenwoordig niet meer zo veel heeft. #Druk, #Sorry!

Gelukkig besloten de Scouts om aan de bel te trekken. En op mijn vraag of ze interesse zouden hebben om een nieuwe DAS-Redactie te vormen, werd volmondig 'ja' geantwoord. Want waarom ook niet, hè? Wij waren immers ook Scouts, toen wij in 2007 de DAS, na enkele jaren van afwezigheid, weer nieuw leven inbliezen.

Daarom presenteer ik jullie nu vol trots de eerste nieuwe DAS van de nieuwe DAS-Redactie: Sasha, Stan, Stijn en Xavier met ondersteuning van Martijn, Sven en de leden van de oude DAS-Redactie.

IN DEZE DAS:

- Halloweentocht
- JOTI-JOTA
- Natuurwerkdag
- GLOW Eindhoven
- Kennismaking met de nieuwe DAS-Redactie
- Kerstmis special

NATUURWERKDAG

Op 5 november vond de jaarlijkse natuurwerkdag weer plaats. Onder begeleiding van het IVN, hebben onze Bevers, Welpen en Scouts een ochtendje flink hard gewerkt in het bos bij kasteel Haeren.

Bomen werden omgezaagd, takken werden gesnoeid, klimop werd verwijderd en nog veel meer! Hierdoor krijgen nieuwe plantjes in het bos meer ruimte om te kunnen groeien.

Goed voor de natuur en stiekem hebben wij ook gewoon een hele leuke dag gehad!

“VAN ONDERUHHH!!!”



PAS OP VOOR FRANKENSTEIN!

(ooggetuige verslagen door Xavier & Stijn)

LET OP: DIT GAAT OVER DE GRUWELVERSIE!



Dr. Stijn Franken, een geleerde onderzoeker (die inderdaad familie is van de beroemde Frankenstein), probeerde een geneesmethode te vinden voor de vreselijke ziekte waaraan zijn beide ouders overleden waren. Echter, toen hij probeerde om een patiënt te genezen, ging dat helemaal fout. De patiënt veranderde in een agressief monster dat ontsnapte. Dokter Franken vluchtte zonder iets te zeggen, maar doordat hij stukjes dagboek achterliet konden wij het mysterie toch ontrafelen.

Het begon allemaal met een escape room, we herkenden het HK bijna niet meer! In een paar minuten moesten er puzzels opgelost worden, terwijl een aantal enge poppen toekeken. En er was ook een enge jongen in de kamer (hij leek op Tom). Griezelig allemaal. En nadat we ontsnapt waren, kon ons avontuur pas echt beginnen.

Tijdens de route, kwamen we al snel een griezel tegen die een enorm lange bijl achter zich aansleepte. We renden zo hard we konden om te ontsnappen. Gelukkig kwam hij niet achter ons aan, dat was wel even anders bij de killer clown. Die liep stilletjes mee door het donker! Waren we toch maar met light-versie meegegaan...

Onderweg kwamen we nog véél meer monsters en griezels tegen: verpleegsters met een injectiespuit van een meter, dode wetenschappers die je meelwormen laten opeten (ze waren eigenlijk best lekker), snoepjesheksen... Oké... Dat laatste was dan wel weer prima! Mjam!

Toch bleven de monsters maar komen. Er waren er die uit de grond kwamen, of boven een schutting uitsprongen en ons verschrikkelijk lieten schrikken (dat lukte niet helemaal). In een tuin lag Dracula in een doods-kist, en hij stond net op toen wij langskwamen! Het opgesloten meisje in de kooi konden we helaas niet helpen want een griezel met een vleesbijl kwam meteen op ons af. Wat hebben we gerend!

Nadat we aan de laatste paar monsters waren ontsnapt, die met kettingzagen door het park slenterden, werden we gered door de voetbalkantine. Met een glaasje fris konden we bijkomen van de lange tocht die wel twee uur had geduurd. Het was allemaal hartstikke eng, maar we willen volgend jaar beslist wéér mee doen! Kom je ook?

Om 20.50 uur begonnen pap, ik en nog 5 andere jongens (helden op sokken) aan de gruwelversie van de Halloween-tocht met als thema: Frankenstein.

Na aankomst bij de kantine van de voetbalclub kregen we de route, die ons eerst richting het scoutinggebouw stuurde. Hieruit moesten we proberen te ontsnappen door een code te kraken. Helaas kregen we de kist niet open en moesten we bevrijd worden. Bij de poort van de voetbalclub moesten we daarna een sleutel zoeken in één van de 3 emmers, die verder gevuld waren met behangplaksel, zand en zaagsel.

De route, die soms moeilijk te volgen was, liep vervolgens verder richting het bos. Daar kwamen we een gillende vrouw tegen, die op ons afkwam rennen, lllllllHH...

Een paar meter verderop stond een man met een bijl en toen we op een bruggetje stonden, pakte een zombie ons bij de enkels. Hier schrokken we natuurlijk erg van! Weer iets verderop stonden 3 verpleegsters met grote spuiten die ons een stukje achterna liepen ...

We gingen onder het viaduct door, waar we een horrorclown tegenkwamen, die op ons af kwam. Vanaf hier gingen de helden van Gen Berg alleen verder.



MADAME FUTURA: KERST-HOROSCOOP

(met medewerking van Stijn)

Madam Futura las de toekomst voor u in de sterren. Het belooft een heel bijzondere kerstmis te worden!



Bevers, 5 tot 7 jaar

Beste bevers, ik heb gezien dat enkele van jullie allemaal pakjes zullen krijgen! Sommige bevers zullen werkelijk afschuwelijk verwend worden!

Vooral geldt dit voor bevers die Sinterklaas dit jaar niet hebben gezien. Madame Futura voorziet verder eindeloze zakken snoep en kerstkransjes. Pas wel op met de kerstballen bij het versieren van de boom.



Welpen, 7 tot 11 jaar

Oooh, welpen, dit wordt de mooiste Kerst ooit! Madame Futura zag in de sterren dat Jupiter en Saturnus tikkertje speelden met de maan. Dat betekent dat sommige wel-

pen enorm veel sneeuwballen zullen gooien, of sneeuwpoppen zullen maken. De meeste welpen zullen bovendien vakantie krijgen en meer olieballen en wafels kunnen eten dan ze lusten.

Scouts, 11 tot 15 jaar

Madame Futura heeft een zwak voor de scouts. De sterren vertellen haar dat enkele scouts enorm veel geld zullen krijgen.

Vooral (eigenlijk alleen maar) die scouts wil Madame Futura graag leren kennen. Zij houdt namelijk enorm erg veel van geld. Ook zullen sommige scouts er goed aan doen hun tafeltjes te oefenen! Die heb je tenslotte hard nodig als je een financieel genie wilt worden.



Explorers, 15 tot 18 jaar

Voor sommige explorers wordt het een romantische kerst als nooit tevoren! Madame Futura zag Mars en Venus dansen bij zonsopkomst boven de vulkaan.

Ah, en Cupido schoot een regen van pijlen af naar het HK tijdens de explorers opkomst. Ja beste explorers, het wordt een warme kerstvakantie, zo staat het in de sterren! Poets daarom je nagels en kam je haren, er kan maar zo een pijl met jouw naam op komen aanvliegen!



Roverscouts, 18 tot 21 jaar

Beste Roverscouts, alweer bijna een jaar voorbij. Madame Futura ziet een aantal van jullie met vuurwerk op oudejaarsavond. Pas als je blijft op daarmee, als je ogen fonkelen is dat alleen van plezier! Enkele roverscouts maken ook kans op nachtenlang feesten en dansen. Wat een leven, Madame Futura zou zelf nog wel een roverscout willen zijn, maar ach, zij is al 860.000.000 jaar oud en kan niet meer de hele nacht opblijven.



Madame Futura wenst iedereen een mooie kerst en gelukkig nieuwjaar. De samenwerking met de Das-redactie was een feest en zij hoopt haar toekomstvoorspellingen nog lang te mogen delen. Misschien wil de scouting tegen een kleine vergoeding ook Madame Futura's weersvoorspellingen ontvangen?



JOTI-JOTA *(door Stan)*

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober vond de jaarlijkse Jamboree on the Air en de Jamboree on the Internet (JOTI-JOTA) plaats: een weekend dat in het teken staat van communicatie, waarbij Scoutinggroepen van over de hele wereld elkaar ontmoeten via de amateurradio en het internet.

Op vrijdag namen de oudere leden van onze vereniging deel aan de laatste editie van de JOTI-Expeditie. Na een nacht vol puzzels, flink wat kilometers rondrijden door het Zuid-Limburgse land en heel veel snelheid, structuur en intelligentie, sloten we de avond af op een welverdiende 11e plek in de ranglijst van groepen uit de regio zuid.

Voor de Bevers, Welpen en Scouts waren er op zaterdag allerlei leuke activiteiten in en rondom het HK te doen met 'communicatie' als centrale thema. De organisatie van de JOTI-JOTA was dit jaar in handen van Sander, Pascal en Frank. Voor ons reden genoeg om Sander eens wat vragen te gaan stellen.

1. Wat kon je zoal doen tijdens JOTI-JOTA?

Echt van alles! Je kon meedoen aan een 'vossenjacht' of je kon gaan geocachen (schatzoeken via GPS). Er werden bouw pakketjes gesoldeerd of je kon vliegen met een drone of helikopter-simulator. En natuurlijk kon je ook verbindingen maken met andere scoutinggroepen via de radio of met behulp van Morsecode.



2. Wat houdt Morse in?

Nou, Morse is een soort vereenvoudiging van het alfabet, waarmee je door middel van lange en korte piepjes letters en woorden kunt verzenden.

3. Wat vind jij zo leuk aan JOTI-JOTA?

Eigenlijk combineert het mijn hobby's: scouting en zend-amateurisme, dus dat is een win-win situatie. Bovendien is het ook superleuk om gewoon een beetje te kletsen met andere groepen over hoe het er bij hen aan toe gaat.

4. Welke speltakken deden aan de JOTI-JOTA mee?

De JOTI-JOTA is voor alle speltakken, waarbij iedere speltak natuurlijk wel een eigen programma heeft. Zo zullen Welpen vooral zenden met groepen uit de regio en kunnen de Roverscouts internationale contacten leggen.

5. Wat was jouw rol tijdens de JOTI-JOTA?

Ik ben natuurlijk beide, scoutingleiding en radioamateur, dus ik heb tijdens de JOTI-JOTA geholpen met de opkomsten én bij het zenden. Daarnaast, heb ik dit jaar samen met Frank ook een groot deel van het voorbereidende werk voor deze opkomst voor mijn rekening genomen.

6. Heb je zin om volgend jaar weer mee te doen?

Ja, zeker wel!

VIJF ONNOZELE VRAGEN AAN...

De nieuwe DAS-redactie!

Voordat iemand lid kan worden van de DAS-Redactie moet hij/ zij een aantal tests ondergaan om te kijken of de persoon in kwestie daar wel geschikt voor is. Over de inhoud van deze tests mag ik niet veel zeggen, want da's natuurlijk strikt geheim. Wel kan ik zeggen dat potentiële redactieleden ook een x aantal extreem onnozele vragen moeten beantwoorden. En daarover heb ik goed nieuws, want de antwoorden op deze vragen zijn openbaar en ideaal om jullie kennis te laten maken met de nieuwe redactie. Dus daar gaat ie:

1. Wie ben je? Hoe lang zit je al bij Scouting Voerendaal? En wat vind je daar zo leuk aan?

Sasha: Ik ben Sasha en ik zit al sinds mijn zevende - denk ik - op scouting (reken zelf maar uit hoeveel jaar dat is). Scouting vind ik vooral leuk vanwege alle leuke opkomsten, de gezelligheid en de koekjes in de pauze.

Stan: Ik ben Stan, ik zit al iets van 5 jaar op scouting en ik vind vooral de kampvuuropkomsten heel leuk.

Stijn: Stijn Teunis Julian Henkie, maar zeg maar Stijn. Ik zit al 2.100.000.000 jaar op scouting, althans zolang lijkt het tenminste, en het rollebollen en flauwekullen vind ik het leukste aan scouting (shoutout naar mijn zus).

Xavier: Mijn naam is Xavier en ik ben nu ietsje langer dan één jaar lid van Scouting Voerendaal. Ik vind scouting zo leuk omdat we veel verschillende dingen doen.

2. Waarom is pindakaas zoveel beter dan chocopasta?

Sasha: Pindakaas is veel gezonder, dus dat maakt het beter dan chocopasta. Maar Nutella is het allerbeste!

Stan: Omdat er allemaal kleine balletjes in zitten en die zijn niet zo lekker en het is heel erg droog.

Stijn: Chocopasta verdampt in de ruimte!

Xavier: Van pindakaas word je groot en sterk!



3. Welke drie dingen moet je zeker bij je hebben wanneer je per raket naar België gaat?

Sasha: Een raket natuurlijk, met brandstof, anders kom je niet ver. En een parachute is ook wel handig, je weet maar nooit.

Xavier: Een ruimtepak voor in de raket, een parachute om eruit te springen en een snorkel voor wanneer je in het water valt.

Stan: Eten, drinken, mijn computer met bijbehorende router, mijn familie, en mijn bed, omdat ik niet zonder die spullen kan.

Stijn: Een magische pot pindakaas die nooit op raakt en een lepel om het op te eten (zonder boterham). Verder heb je natuurlijk ook nog een tweede pot bij je voor als je echt trek krijgt!

4. Stel dat je een gans zou zijn, wat zou je dan de hele dag zoal doen? En Waarom?

Sasha: Ik zou graag willen vliegen en als me dat lukt, ben ik (letterlijk én figuurlijk) in de wolken! Ook zou ik leuk vinden om een paar mensen te laten schrikken door op ze af te rennen.

Xavier: Zwemmen, omdat dat superleuk is!

Stan: Luieren, zwemmen en geluid maken.

Stijn: Zwemmen, zwemmen en nog meer zwemmen, en dan mensen de stuipen op het lijf jagen.

5. Wat zou volgens jou een leuk thema zijn voor het volgende DAS-Event en wat gaan we dan zoal doen?

Sasha: Geen idee, maar in ieder geval iets zonder idiote ochtendgymnastiek zoals vorig jaar!

Xavier: Thema "Winter". We gaan dan iglo's bouwen, sleeën en een sneeuwballen gevecht houden.

Stan: Iets met programmeren. En dan doen we allerlei computer-dingen.

Stijn: DAS-Laat: overnachten (lees: "niet slapen maar feesten")



WIST-JE-DATJES



Wist je dat...

- ...een kerstboom wel 1 liter water per dag drinkt?
- ...de grootste kerstboom ter wereld in Nederland staat?
- ...er per jaar wel 2,8 miljoen kerstbomen in Nederland verkocht worden?
- ...de piek bovenin een verwijzing is naar de Ster der Wijzen, de ster die de drie koningen de weg naar het kribbetje van Jezus wees?
- ...het liedje "Jingle Bells" oorspronkelijk niet voor kerstmis bedoeld was, maar voor Thanksgiving?
- ...Rion zich beter kan identificeren met een kerstboom dan met een kunstboom? "Omdat ik zelf ook niet van plastic ben."
- ...kerstavond dit jaar wéér op 24 december is?

Wist je dat al? Ja? Vink het dan maar af! CHECK! ✓

PIMP JE KERSTBOOM



(door Xavier)

10 tips om je kerstboom te versieren voor de feestdagen:

- Kerstballen in alle kleuren
- Kerstverlichting: kaarsjes of lampjes
- Kerststal voor onder de boom
- Kerstkransjes (de eetbare variant, duh)
- Kerstslingers mét veel glitters
 - Engeltjes, overall engeltjes.
 - Nep sneeuw
 - En de bijbehorende ijskristallen
 - Kerststerren
 - En uiteraard mag de piek ook niet ontbreken. Zonder piek is je kerstboom niet compleet!



PUZZEL - REBUS

(door Stan)



GLOW EINDHOVEN

In November staat Eindhoven jaarlijks één week lang in het teken van het drukbezochte GLOW-lichtfestival. Gedurende deze week voert een wandelroute van ongeveer 7 kilometer de bezoekers langs een dertigtal lichtshows, projecties en kunstwerken. Het thema van dit jaar was 'City & Science' en de route liep dan ook door het stadscentrum en over het universiteits-terrein.

Met vier Roverscouts die in Eindhoven wonen en studeren (da's inclusief Michelle die toevallig net een kamer voor d'r stage in Eindhoven gevonden heeft), is een bezoekje aan GLOW een jaarlijks terugkerend activiteit voor de Roverscouts-groep.

Maar met een lege maag kun je niet gaan lopen, dus moest er eerst ergens gegeten worden. Zodoende zaten we rond 7 met z'n allen in de studentenkamer van Rion. Hier werden Mexicaanse wraps gemaakt met authentieke Roverscout-knoflooksaus, natuurlijk gevolgd door een toetje (dat gedurende de hele treinreis vanuit Utrecht door Maykel geknuffeld is geworden).

Na het eten en de afwas, gingen we met de bus richting de stad, waar we in een paar uur langs alle GLOW hoogtepunten kwamen, zoals de muziek-makende bliksemgenerator op het TU-terrein en de projecties van Jheronimus Bosch op de kerk. Hieronder volgen een paar foto's om jullie een goed beeld van GLOW te geven:



RECEPT: ROVERSCOUT-KNOFLOOKSAUS

We hadden het hiernaast al over de echte, authentieke Roverscout-knoflooksaus. Omdat we het ons goed kunnen voorstellen dat we daarmee jullie interesse hebben gewekt, hebben we speciaal voor jullie een Roverscout om het recept gevraagd (in 6 simpele stappen):

1. Pak een pot mayonaise en schroef de deksel d'r vanaf. Kies hiervoor uiteraard je favoriete merk mayonaise.
2. Pak 3 grote eetlepels mayonaise uit de pot en lepel deze op een schaalpje. Gooi vervolgens het schaalpje en de mayonaise weg (want echte mayonaise eet je uit de pot, niet van een schaalpje).
3. Laat iemand een literpak melk halen in de supermarkt en voeg een heel klein scheutje daarvan toe aan de mayonaise in de pot.
4. Neem een bord en plet hierop 4 tot 5 teentjes knoflook met knoflookpers. Heb je geen knoflookpers? Niet getreurd, het kan ook met een mes, vork, mok of een combinatie van deze drie.
5. Voeg de geplette knoflook en een eetlepel bieslook toe aan het mengsel in de pot. Let op: het bord past niet in de pot en dat hoeft ook niet.
6. Roerah Roerah, is de koffie nog niet klaar. Nee, nee, nee, nee, geef me dan een potje knoflooksaus. En voila, je knoflooksaus is klaar. Smakelijk eten. Super belangrijk: zorg er voor dat iedereen in je omgeving de saus proeft.



SCOUTING VOERENDAAL

is een Scoutinggroep voor iedereen vanaf vijf jaar. We zijn een eigentijdse en ondernemende jeugdclub.

adres: Goswijnstraat 17 Voerendaal
telefoon: 045-5751117
webiste: www.scoutingvoerendaal.nl
email: info@scoutingvoerendaal.nl

Bevers

Tussen 5 en 7 Jaar
Zaterdag 10.00-12.00 uur
Leiding: Onno, Sven & Joyce

Welpen

Tussen 7 en 11 Jaar
Zaterdag 12.30-14.30 uur
Leiding: Michelle, Martijn, Jolien & Jerom

Scouts

Tussen 11 en 15 Jaar
Zaterdag 15.00-17.00 uur
Leiding: Luc & Sander

Explorers

Tussen 15 en 18 Jaar
Vrijdag 20.00-22.00 uur
Begeleiding: Edith

Roverscouts

Tussen 18 en 22 Jaar
Zaterdag 18.15-20.15 uur
Teamleider: Stijn

COLOFON

DAS is het clubblad van Scouting Voerendaal.

De redactie bestaat uit:

Sasha, Stan, Stijn, Xavier, Rion, Martijn en Sven

Antwoord Rebus

Kerstboom versieren en vuurwerk knallen, een gelukkig nieuwjaar voor ieder!